



Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Filippenzen 4 vers 6 en 7

Beste lezer,

Dankjewel dat je bereid bent om onze gebedsbrief te lezen en voor Malawi en voor ons wilt bidden. De afgelopen periode was soms best moeilijk, maar tegelijkertijd wisten we ons gedragen door Gods goede zorg en het gebed dat ons steeds omringde. In deze gebedsbrief willen we je graag meenemen in de gebedspunten die we hebben. Maar eerst delen we graag een verhaal waarin het belang van gebed in Malawi duidelijk naar voren komt.

Hartelijke groet,
Herman, Anneloes en Ralf Meijer

Bidden voor bananen

De nachten in Malawi zijn tot op heden aangename oasen van koelte. We worden wakker om 6.30 uur, buiten is het stil. Blijkbaar heeft een verre buurman in het holst van de nacht toch de muziek uitgezet.

Na een goede douche ga ik samen met onze nachtwacht de groentetuin in. De schoonmaakster met haar bescheiden lach is inmiddels ook gearriveerd. Anneloes bakt een bananencake.

Oogsten

Een paar Angolese Blauwfazantjes scharrelen rond op het grasveld. We oogsten aardbeien uit onze tuin. Niet door ons geplant, ook niet door ons verzorgd, maar wel de vruchten mogen plukken. Dat is genade. Ook de wortelen zijn oogstrijp. Ik probeer een gesprekje te voeren met de nachtwacht. Dat is lastig. Mijn Chichewa (lokale taal hier in Zuid-Malawi) is daarvoor te slecht. Met een hoop onhandig gebaren snappen we elkaar toch. Ik zaai wat peulen, wortelen en courgette. Op hoop van zegen.

Koffiedrinken

We gaan koffiedrinken zonder koffie. Samen zitten we op de veranda. Anneloes, Ralf, ik en deze twee vriendelijke Malawiërs. Allemaal wat onbeholpen. D'r staan bananen op tafel, versgebakken bananencake en koppen thee. Ineens begint de nachtwacht te bidden. In het Chichewa. Verschillende keren hoor ik het woord 'Zikomo', dankuwel! God danken voor het koffiedrinken. Dat ben ik als Nederlander niet gewend. Het is 'maar' een tussendoortje.

Maar als genoeg eten niet vanzelfsprekend is en nu, maar zeker straks tijdens het koude seizoen, de magen hier in Malawi lang niet altijd vol zitten, dan kijk je anders naar voedsel. Dan dank je ook voor een banaan. Terecht natuurlijk. Genoeg eten is niet evident, het is een geschenk. En dan past dankbaarheid. Zikomo!

Gebedspunten

- Sinds april 2022 heeft het niet meer geregend in Malawi. Aan de start van het regenseizoen (half november) wordt er weer gezaaid om in maart te kunnen oogsten. Tot aan die tijd leven mensen van de vorige oogst, waardoor de voorraad zal slinken tot een minimum. Ruim 20% van de Malawische bevolking zal in extreme armoede terechtkomen en honger lijden. Wil je bidden voor een vruchtbare oogst?
- Malawi heeft het zwaar. In oktober was de hoogste inflatie (26,9%) in negen jaar. Ter vergelijking, de inflatie in Nederland is met ruim 11 % al hoog. Het land kampt met veel tekorten. Wil je bidden voor wijsheid voor de regering? Dat zij de juiste beslissingen nemen waardoor het land weer de goede kant opgaat.
- De adventsperiode is begonnen. Het is in alle opzichten een vreemde gewaarwording en het ziet er naar uit dat we dit jaar kerst vieren met 30 graden. We kijken er naar uit om hier de geboorte van Jezus Christus te vieren en te herdenken. Tegelijkertijd is het ook een periode waarin we familie en vrienden zullen missen. Willen jullie bidden voor goede kerstdagen, ondanks het gemis?
- Ons leven begint vorm te krijgen in Malawi. Herman is gestart met de evaluatie en heeft fijne collega's op het MET-department bij de CCAP. Anneloes is sinds afgelopen maand ook gestart met haar werk bij het radiostation. Ze werkt in een fijn en jong team. Wil je bidden voor een vruchtbare tijd waarin wij iets kunnen delen van onze expertise, en tegelijkertijd ook kunnen leren van de kennis die hier is?
- De afgelopen maanden hebben we gehoord dat diverse christenen in Malawi worstelen met angst voor geesten en vervloeking. Wil je bidden dat het woord van God - ook dankzij het Bijbelstudieprogramma- bevrijding brengt?

Dankpunten

- We zijn hier nu ruim twee maanden. De afgelopen tijd was een emotionele rollercoaster van heimwee, verdriet, nieuwsgierigheid en genieten van dit prachtige land. Inmiddels hebben we het idee dat ons leven langzaam aan ritme krijgt. Dit is mede dankzij de fijne mensen die we hebben leren kennen. We ervaren dit als een grote zegen en voelen Gods aanwezigheid hierin en willen je daarom vragen om dit mee te nemen als dankpunt.

Colofon

Herman, Anneloes en Ralf zijn in september 2022 uitgezonden naar Malawi. De GZB werkt samen met hen om deze uitzending mogelijk te maken. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB o.v.v. Herman en Anneloes Meijer. Dank voor uw onmisbare steun!

Voor adreswijzigingen en overige informatie
GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen
T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl