



Dominee Dulla

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
1 Tessalonicenzen 5:16-18

Beste lezer,

Dankjewel dat je bereid bent om onze gebedsbrief te lezen en voor Malawi en voor ons wilt bidden. In deze gebedsbrief willen we je graag meenemen in de gebedspunten die we hebben. Maar eerst delen we graag een verhaal waarin het belang van gebed in Malawi zichtbaar naar voren komt.

Hartelijke groet, Herman, Anneloes en Ralf Meijer

Bidden in angstige momenten

**“Je moet wel eerst langs de toverdokter uit het dorp, anders loopt het niet goed met je af!”
waarschuwt een van de nieuwe dorpsgenoten dominee Dulla.**

Het is een paar jaar geleden dat dominee Dulla aankomt in zijn nieuwe dorp. Zijn nieuwe gemeente is aangewezen door de CCAP Blantyre Synode. Al snel voert hij de eerste gesprekken met zijn dorpsgenoten en wordt hij gewaarschuwd. Extra bescherming kun je vinden bij de toverdokter in het dorp, je neemt een groot risico als je dit niet doet.

Toverdokters

Toverdokters hebben in Malawi een belangrijke positie binnen de gemeenschappen. Dorpsgenoten proberen het geluk van hun burens, vrienden en familieleden te beïnvloeden met toverspreuken en de macht van de toverdokter. Een dergelijke waarschuwing die dominee Dulla krijgt is niet vreemd in dit deel van Malawi. Toch besluit de predikant om de waarschuwing in de wind te slaan. “Christus is mijn bescherming”, zo getuigt hij! Een paar nachten later lijkt het mis te gaan.

Angstige momenten

Het is donker, en in Malawi is het dan ook echt donker. Weinig verlichting rond het huis. Het gezin van Dulla gaat dan ook vroeg slapen. Om vijf uur gaat de zon op, dat is een mooi moment om de dag te beginnen.

Midden in de nacht schrikt Dulla wakker van lawaai buiten. Op het erf voor zijn huis staan twee auto's. Bij beide voertuigen is de motor aangeslagen, terwijl de sleutels niet in het stopcontact zitten. De predikant roept naar zijn bewaker: "Wat is er aan de hand, heb jij de motors aangezet? Of zijn er dieven?" De bewaker antwoordt ontkennend.

Aangekomen bij zijn auto zet Dulla de motor uit met de sleutel. Als hij uit de auto klimt om de andere auto uit te zetten, begint de motor van de eerste auto weer te brullen. Een tijdje loopt hij heen en weer tussen beide voertuigen. Telkens als hij de motor uitzet, gaat deze vanzelf weer aan. Hier is meer aan de hand!

De dominee begint te bidden: "God, Schepper van hemel en aarde", roept hij uit. "Help mij!" Op dat moment vallen beide voertuigen stil.

"Het is een verhooring op mijn gebed," zo eindigt de predikant zijn getuigenis tijdens één van de Bijbelstudies. De Heere God is groter en machtiger dan welke kracht en macht dan ook.

In Malawi horen we veel van dit soort verhalen. Het zet ons aan het denken. Onderschatten we in Nederland de macht van het boze niet?

Gebedspunten

1. In maart heeft de storm Freddy rond geraasd door Malawi. Door de heftige regenval zijn er grote modderstromen op gang gekomen. Hierdoor zijn heel veel huizen ingestort en bijna 700 mensen omgekomen, vooral in de omgeving van Blantyre, de stad waar wij wonen. Er wordt nog gezocht naar zo'n 500 vermisten, gevreesd wordt dat het dodental nog flink zal oplopen. 300.000 mensen zijn dakloos geraakt, zij worden opgevangen in scholen en kerken. We merken dat er veel hulp komt uit buurlanden, organisaties en kerken. Willen jullie bidden voor de mensen die familieleden zijn verloren. Willen jullie bidden voor de dorpen die nog niet zijn bereikt met noodhulp. En willen jullie bidden voor wijsheid voor de regering hoe om te gaan met deze situatie.

2. In april gaan we een reis naar Noord-Malawi maken. In Noord-Malawi wordt het Bijbelstudieprogramma ook gevolgd, we zijn benieuwd naar de ervaringen daar en wat we ervan kunnen leren in het zuiden. Wil je bidden voor goede en leerzame ontmoetingen? En wil je bidden voor een veilige reis?

3. Al een paar maanden heerst er een grote cholera epidemie in Malawi. Cholera wordt hoofdzakelijk verspreid door besmet drinkwater en het gebrek

aan hygiënische sanitaire voorzieningen. Door de overstromingen door cycloon Freddy is veel drinkwater vervuild geraakt en wordt er verwacht dat het aantal besmettingen nog harder zal stijgen. Als cholera niet op tijd behandeld wordt, is de ziekte dodelijk. Vooral in afgelegen gebieden zijn ziekenhuizen moeilijker te bereiken. Wil je bidden dat mensen de ziekenhuizen kunnen bereiken en wil je je bidden dat de epidemie mag stoppen?

Dankpunten

1. De afgelopen maanden heeft Herman alle presbyteries bezocht die vallen onder CCAP Blantyre Synode. Er zijn veel gesprekken gevoerd, Bijbelstudies gehouden, vragen gesteld en evaluaties ingevuld. Hierdoor is er een goed beeld ontstaan hoe het Bijbelstudieprogramma in de praktijk wordt vormgegeven en waar kansen en mogelijkheden liggen. We zijn dankbaar dat de evaluatie zo voorspoedig verloopt en dat de kerken erg open staan voor de gesprekken. Danken jullie met ons mee?

2. Een tijdje geleden zijn onze collega's bij ons op bezoek geweest voor een gezellige maaltijd. We zijn erg dankbaar voor de fijne relatie die we met hen hebben. Wil je danken voor hun openheid en collegialiteit.