



Ndiferanje Thom

Beste lezer,

Wij zitten in een soort tussenperiode in Nederland en praten je graag bij over de afgelopen maanden en wat ons de komende tijd bezig houdt. Maar eerst delen we graag het bijzondere getuigenis van Ndiferanje Thom uit Chikuli, een klein plaatsje op het platteland in het zuiden van Malawi.

Getuigenis

“Als kind werd ik door mijn ouders al bang gemaakt voor vervloekingen door toverdokters. Van deze vervloekingen kun je erg ziek worden of zelfs sterven, dachten wij. Lang had ik dan ook zakjes met kruiden in huis die ik kocht bij de toverdokter ter bescherming. Ik begroef deze in het midden van ons hutje en er lag ook een zakje met kruiden bovenop de deurpost. Maar de angst bleef. Tot ik in de kerk steeds meer over de Bijbel leerde. Een paar jaar geleden heb ik alle kruiden weggegooid. Eerlijk gezegd was ik wel bang om gek te worden, maar er veranderde niets. Nu bezoek ik de Bijbelstudies bij ons in de gemeente en ben ik, door de kracht van het Woord, bevrijd van de angst voor toverdokters en vervloekingen.”

Aankomst in Nederland

Half augustus kwamen we bepakt en bezakt aan in Nederland. We werden verrast door een groots onthaal van lieve familie en vrienden op Schiphol. Daarna reden we naar ons tijdelijke huis. Ook hier werden we warm welkom geheten en konden we heerlijk settelen op ons tijdelijk plekje in Herwijnen.

We maken een sprongetje voor nog leuker nieuws. Een paar weken later, op 19 oktober kwam onze lieve dochter Julia ter wereld. Ze werd thuis geboren en Ralf is super trots op zijn grote zus.

In Nederland

De eerste weken na aankomst in Nederland hadden we de tijd om te settelen. We merkten dat ons hoofd vol was van alles wat we moesten verwerken en een plekje geven. We hebben echt de tijd nodig om Malawi los te laten. Ook missen we nog steeds veel mensen vanuit Malawi. Gelukkig kunnen we op afstand goed contact houden. Je krijgt zo nog meer respect voor zendingswerkers die meer dan twintig jaar geleden werden uitgezonden. Zij moesten letterlijk alles loslaten bij vertrek.

Tegelijkertijd voelt Nederland ook heel vertrouwd en bekend dus die overgang voelde heel soepel. We kijken dankbaar naar al het goede wat God ons geeft in Nederland.

Malawi

Al snel ging Herman aan de slag bij de GZB. Hij houdt zich onder meer bezig met de nieuwe procedure rondom werving en selectie van nieuwe zendingswerkers. Ook is hij op afstand nog steeds betrokken bij het werk in Malawi.

Want ook dat werk gaat door, dankzij collega's dominee Moyo en dominee Kutani. Een van de belangrijkste conclusies uit de evaluatie was dat er veel Bijbelkennis mist binnen de CCAP. Met name in plattelandsgemeentes worstelen ze hiermee. Want hoe kun je kwalitatief goede Bijbelstudies doen, als er te weinig kennis vanuit de Bijbel is? Daarom is geadviseerd om zondagschoolleiders en lekenprekers te trainen. Eén van de andere adviezen was om in elke gemeente, zeker op het platteland, coördinatoren aan te stellen als vrijwilliger die verantwoordelijk zijn voor de bevordering van Bijbellezers en Bijbelstudie. Die aanstelling is inmiddels gebeurd en deze honderden coördinatoren worden op dit moment getraind. We zijn dankbaar dat het werk in Malawi, ondanks dat ons deel er grotendeels opzit, verder gaat.

Costa Rica

We voelen ons thuis in Nederland, maar zijn tegelijkertijd druk met nieuwe plannen. In de vorige nieuwsbrief deelden we al iets over eventuele plannen voor een uitzending naar Costa Rica. Dit zou dan gaan om een lange termijnuitzending van in ieder geval zes jaar. De afgelopen maanden hebben deze plannen vastere vormen aangenomen en zitten we volop in de voorbereidingen voor een nieuwe uitzending naar Costa Rica. Er zijn inmiddels goede gesprekken gevoerd met partners van beide projecten waar wij hopen te gaan werken. Herman hoopt als docent aan de slag te gaan bij het seminarie ESEPA. Daarnaast is het voornemen dat hij als gemeentetoeruster gemeentes gaat adviseren hoe zij het diaconaat praktisch vorm kunnen geven binnen hun kerk.

Anneloes heeft een fijn kennismakingsgesprek gevoerd met Fundación Génesis. Een christelijke organisatie die zich inzet voor de meest kwetsbare mensen (o.a. verslaving, prostitutie en ziekte) in de samenleving op het gebied van gezondheid, voeding en onderwijs. Zij hoopt aan de slag te gaan als communicatie-adviseur.

Opleiding

Een deel van de voorbereiding is bekend, maar er komen ook weer nieuwe dingen kijken bij zo'n lange termijnuitzending. We hopen in april te starten met een opleiding. Deze opleiding vindt deels in Nederland plaats en ook is het plan dat we tien weken naar een zendingsschool in Engeland gaan. Eenmaal in Costa Rica is het voornemen dat we ook een intensieve taaltraining krijgen om de Spaanse taal onder de knie te krijgen.

Al met al staat ons weer veel drukte en veranderingen te wachten. We kijken ernaar uit en vinden het tegelijkertijd spannend. We nemen deze grote stap in vertrouwen dat we als gezin gedragen worden door Hem Die niet loslaat wat Hij begon.

Financieel

We willen iedereen hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van zending in Malawi. Misschien vraag je je af wat er met je gift gebeurt nu we in Nederland zijn. We hebben dit nagevraagd en alle giften die nu binnenkomen blijven aan ons gelabeld en zijn dus voor onze uitzending naar Costa Rica.

Zending doe je samen

Het afgelopen jaar was een verrijking, maar regelmatig ook zwaar en eenzaam. We hebben meer dan ooit Gods trouw ervaren in ons leven en zijn Hem daarvoor erg dankbaar. God was er als we het moeilijk vonden, en ook als er op praktisch gebied dingen geregeld moesten worden.

Daarnaast hebben we ook meer dan ooit ervaren dat je met elkaar zending doet. De rol van jou is belangrijk. Hoe er werd meegeleefd vanuit Nederland, kaartjes werden gestuurd en voor ons en Malawi werd gebeden. Maar ook het medeleven toen we terugkwamen in Nederland en mensen die ons te hulp schoten toen we een woonplek of vervoer nodig hadden. Die steun is echt onmisbaar en geeft kracht om door te gaan. Met elkaar vormen we de wereldwijde kerk. We willen jullie daarom ook in deze nieuwsbrief hartelijk danken voor jullie steun, in welke vorm dan ook. Daar zijn we heel dankbaar voor.

Tenslotte wensen we jullie Gezegende Kerstdagen en goed nieuwjaar toe. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Hartelijke groet, Herman, Anneloes, Ralf en Julia



Gebeds- en dankpunten

- Wil je met ons danken voor het werk in Malawi dat dankzij ds. Khutani en ds. Moyo doorgaat? Bid tegelijkertijd ook voor wijsheid en doorzettingsvermogen in het werk dat ze mogen doen.
- Bid voor de kerk in Malawi. Dat dominees, kerkleiders en lekenprekers investeren in Bijbelkennis en daar hun gemeente in voorgaan.
- We willen graag danken voor al het goede wat we in Nederland mogen ontvangen. We leven in rijkdom en dat is een zegen van boven. Ook willen we bidden voor de mensen in landen zoals Malawi die in armoedige en uitzichtloze situaties leven.
- Wil je bidden voor alle voorbereidingen voor onze uitzending naar Costa Rica?
- Wil je danken voor de verbinding in de wereldwijde kerk dankzij zending? Dank met ons mee voor alle mogelijkheden die ontstaan doordat Nederlandse christenen zich verbonden weten met deze wereldwijde kerk en zich hiervoor in willen zetten.

Colofon

Herman, Anneloes en Ralf zijn in september 2022 uitgezonden naar Malawi. De GZB werkt samen met hen om deze uitzending mogelijk te maken. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB o.v.v. Herman en Anneloes Meijer. Dank voor uw onmisbare steun!

Voor adreswijzigingen en overige informatie

GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen

T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl